

Stel ons in staat om
vrijmoedig over Uw
boodschap te
spreken

Wat eraan vooraf ging...

Twee discipelen, Petrus

en ...Johannes

genezen een verlamde man

in de naam van Jezus.

De mensen zijn verwonderd

over wat er gebeurd is en

komen naar de discipelen

toe. De discipelen vertellen wie Jezus was en waarom Hij gedood is. 'Maar Hij is weer opgestaan uit de dood'.

De priesters zijn niet te spreken over dit verhaal en zorgen dat de discipelen in de gevangenis gezet worden. De volgende dag



worden ze verhoord en

de priesters verbieden

hen om nog een keer

over Jezus te spreken.

'Wie moeten we meer

gehoorzaam zijn, God of

de mensen?' vragen ze de

priesters.



In vers 23 staat naar wie ze toegaan als ze vrijgelaten zijn. Wie zijn dat?

Ze gaan naar de eerste christenen

Wat vertellen ze deze mensen?

Ze vertellen dat de overpriesters hebben gezegd dat ze niet meer over Jezus mogen spreken

In vers 24 staat wat ze dan samen gaan doen.

Wat is dat? Ze bidden en vragen om de Heilige Geest

Ze vragen of ze met alle vrijmoedigheid Gods woorden mogen vertellen. (vs. 29)

Wat willen ze dat er gebeurd in de naam van Jezus? (vs. 30)

1. tekenen en 2. wonderen

Wat gebeurt er met het gebouw waar ze zijn? Het gebouw beweegt (vs. 30)

De mensen worden vervuld met

- blijdschap
- de Heilige Geest
- wantrouwen

Denk jij dat bidden helpt? Ja

Waarom wel/niet? God heeft beloofd dat Hij ons hoort als wij bidden in Jezus Naam.

